

zeker debet aan. Hij maakt er Polaroid-opnames van wasmachines en wat dies meer zij en bouwt ze vervolgens thuis na in 1/24. En als er onderaan de zaagmachine ergens een lichtje hoort, dan zit dat er bij hem in het klein ook op. En het brandt! Let wat dat betreft maar eens op de computer in de DTM-werkplaats naast de Mercedes. Het beeldscherm staat echt aan en er is meer licht op de meetkast te zien via een aantal ledjes. Let ook op die foto op de Dekra-stickers. Mooi op maat, maar ook to the point. Er wordt gewoon niets verzonnen, het is echt.

We kijken in een andere werkplaats, de Lotus Super Seven wordt onder handen genomen; het is weliswaar niet te zien, maar er zit een heuse Lotus Esprit-motor in het vooronder. In deze werkplaats werken ze ook aan andere merken, want op de achtergrond ligt een complete Porsche 356-motor in onderdelen. We hebben de werktafel nog maar eens apart op de plaat vastgelegd. De aluminium carrosserie van deze auto hangt elders in de takels. Ook het washoekje uit de Lotus garage (niet zichtbaar) laten we zien. Wilco heeft alles eerst wit geschilderd en vervolgens met houtskool weer vuil gemaakt. Zo zie je het in een echte garage.

En wat te denken van zo'n sfeerplaatje met wat apparatuur, gasflessen en de onvermijdelijke damesposter? Je vergeet dat het in 1/24 is. Geen wonder dat in het kantoor dan de ordners op tafel staan. En als we het tafereel fotograferen, roept onze bouwster: 'pas op, de kast staat scheef' en met kleefpasta maakt hij de boel eerst in orde. Ja ja, we zeiden het al, een Pietje Precies.

Maar niet alleen precies, Wilco Machiels heeft ook gevoel voor



Een complete Porsche 356 motor in onderdelen.



Een Porsche 356 'in de steigers'.

sfeer. De lampen op zijn hobbykaner gaan uit en ieder diorama heeft zijn eigen verlichting. Waanzinnig realistisch en met een heuse laserpen wijst onze gids ons alle details in zijn werkplaatsen. U heeft het begrepen, we zijn onder de indruk en hopelijk geven deze foto's u een

goede impressie van een gedreven bouwster. En pas bij het eind van de avond realiseren wij ons: 'we zagen bij binnenkomst toch een vrouw en een wolk van een baby?' En we vragen het Wilco op de man af: 'je zal toch heel wat uurtjes hier op zolder doorbrengen, wat

vindt je vrouw daarvan?' Geen nood, want hij lacht: 'kijk maar eens één trap lager, daar hebben we een kamer vol met boeken, want Martina leest heel graag'. De bokkont.



De Toyota frites-mobiel van Machiels & Zoon.



De zelf gemaakte spuitcabine.